

## **De vergadering van 29 oktober**

Vrijdagavond 29 oktober kwam de VSU weer samen in het gezellige centrum van Leuven. “Grapjas-bij-uitstek” Luc zou de vergadering leiden, zodat verveling totaal uitgesloten was. En net zoals bij de andere uitwedstrijden viel de opkomst lager uit dan bij een “thuismatch” in de buurt van Aalst. Kwamen opdagen: Luc, Jan, Niels en Philippe. Daarnaast was er een “special guest” aanwezig: een kandidaat-stagiair die inlichtingen kwam vragen.

Als opener van de vergadering moesten de oud-stagiaires zich voorstellen aan de kandidaat-stagiair: wie we waren, hoe we ons stotteren voor de stage beleefden en hoe erna, de min - en pluspunten van de Impoco-techniek. Na 20 minuten werd overgegaan op een andere oefening: Luc had een aantal grapjes van de scheurkalender meegebracht, en die laten voorlezen met de Impoco-techniek. Tot slot deden we nog een reeks basisoefeningen met onze zelfontworpen “10 geboden tegen het stotteren”.

Vermeldenswaard is nog de volgende anekdote. Als dank voor onze geslaagde presentatie op “Wereldstotterdag” kreeg de VSU een fles wijn cadeau van de Hogeschool Gent. Tijdens de werkvergadering in Leuven werd deze fles leeggedronken. Nu ja, het was vooral Luc die zich (te) enthousiast met de fles wijn bezig hield. Eerst probeerde hij de fles wel erg enthousiast te openen, waardoor de kurkentrekker stuk ging. Daarna dronk hij de fles op zijn eentje leeg, met als commentaar: “Blij dat ik vanavond geen BOB ben !”. Luc, natuurlijk ben je geen BOB, want je bent gewoon LUC ! YEAH !!!