

Allereerste winteruitstap blijkt voltreffer!

"NOG MEER VAN DAT!"

Op zaterdagmiddag 24 januari vond in Aalst de allereerste editie plaats van de VSU-winteruitstap. Bedoeling was om in een ontspannen sfeer te werken aan ons spreken. Het aangename aan het nuttige koppelen dus. Aan de reacties van de 16 aanwezigen te horen, is dit duidelijk gelukt. "Nog meer van dat", was de teneur. Een verslag.

De winteruitstap begon om 16 uur met een werkvergadering. Traditioneel begon de vergadering met een voorstellingsronde. We stelden ons aan elkaar voor via 'speeddating', de hipste trend van het moment. Het concept was simpel. Iedereen ging rond een tafel zitten. Aan beide kanten van de tafel zaten telkens 5 leden. Aan de hand van korte gesprekken van 2 minuten, leerden ze elkaar kennen. Na 2 minuten werd dan doorgeschoven om met een volgende VSU'er kennis te maken. Het concept kon duidelijk op bijval rekenen: iedereen sprak meteen met iedereen!

Na het speeddaten kon dan het echte werk beginnen met de basisoefeningen. Zoals het woord het zegt, oefenen we zo de basis van de Impoco-techniek in. "Een goede opfrissing", luidde het oordeel van de aanwezigen.

Na een korte break begon dan de quiz. De groep werd in 2 verdeeld. Onder leiding van de kapiteins Jan en Luc moesten de ploegen de meest uiteenlopende vragen beantwoorden. De quiz was niet enkel leerrijk, maar was ook meteen een goede spreekoefening. De deelnemers werden immers verplicht om onder druk het juiste antwoord te geven. Al bleek dit niet zo eenvoudig. "Zo moeilijke vragen", zuchtte menige aanwezige op vragen als "wat is de langste rivier ter wereld", "wie was de oppergod in de Griekse mythologie", "wat is de hoofdstad van Ghana" of "wat is de munteenheid in Polen". De quiz werd uiteindelijk gewonnen door de ploeg van... Luc, die zichtbaar tevreden was dat hij zijn broer Jan de loef kon afsteken.

Tijdens het gezamenlijke avondeten werd nog wat nagepraat over de quiz. Daarna begaven we ons naar de bowlingzaal. Elf deelnemers waagden zich op de baan. Voor de meesten was het de eerste keer. Het was dan ook zaak om het beruchte 'gootje' te vermijden. Toch lukte het ons om zowaar enkele 'strikes' te gooien. Een eervolle vermelding voor Margot is hier ook op zijn plaats. Ondanks haar jonge leeftijd van 7 jaar, deed ze toch enthousiast mee en slaagde ze erin om kegels om te gooien!

De VSU kan erg tevreden terugblikken op zijn allereerste winteruitstap. Dat de 16 deelnemers zichtbaar tevreden naar huis terugkeerden, bevestigt dit alleen maar. "Meer van dat", was een vaakgehoorde reactie. Ongetwijfeld organiseert de VSU volgend jaar opnieuw een dergelijke uitstap! Yeah!!